

Rondzendbrief Daan & Debora de Groot

Juni 2020

nr. 38

Het laatste half jaar zijn er al verschillende gesprekken gaande met het bestuur van stichting Coming Home. De projecten van Coming Home zijn de basis van onze werkzaamheden. Deze gesprekken gaan vooral over de toekomst. De komende maanden en daarna. Duidelijk is geworden dat de drie huidige bestuursleden hun taken willen gaan neerleggen. De planning was om, in het voorjaar, tijdens ons bezoek aan Nederland hierover verder in gesprek te gaan. Echter hebben wij onze tickets moeten annuleren. Daarom is er gekozen om een paar weken geleden het nieuws in de Coming Home nieuwsbrief naar buiten te brengen. In de nieuwsbrief die u/jij nu leest proberen wij deze ontwikkeling zo persoonlijk mogelijk te maken en u/jou mee te nemen in hoe wij het ervaren en hoe we de toekomst in willen gaan. In de vorige nieuwsbrief beschreven we de voorbije maanden, dit keer de nabije toekomst en wat daarna komt.

Coming Home en Daan & Debora

Niet zo snel schrijven we over onszelf in de derde persoon. Maar om deze alinea duidelijk neer te zetten kiezen we voor deze titel. De droom van Coming Home is een gezamenlijke droom en niet alleen onze persoonlijke droom. Wij kozen ervoor om in Roemenië ons steentje bij te dragen aan die droom, maar het is altijd een gezamenlijk doel geweest van een grote groep mensen. Dat we in Roemenië een Roemeense Coming Home organisatie moesten oprichten was omdat we geen aansluiting vonden bij al bestaande lokale organisaties. Dat we teamleiders werden was niet gepland maar wel

nodig om de droom te laten uitkomen. **Een droom die is uitgekomen!** Alle doelstellingen, van het opzetten van een inloophuis, tot werkgelegenheid creëren zijn in praktijk gebracht.

Door de jaren heen zijn veel mensen die betrokken waren bij de 'Coming Home droom' om verschillende redenen niet meer actief betrokken. Sommigen ondersteunen nog en anderen komen nog wel eens op bezoek. een bestuurslid en goede vriend (Wim) is overleden. Weer anderen konden om persoonlijke- of gezondheidsredenen niet verder. De drie huidige bestuursleden bleven trouw in functie en zijn tot de dag van vandaag een grote steun voor ons geweest. Door de jaren heen is het enthousiasme en de intensiteit afgenomen. Iets wat jaren geleden begonnen is maar tijd nodig heeft gehad om duidelijk te worden. Het is erin 'gesloten'. Er is gezocht naar nieuwe bestuursleden, met weinig resultaat. Het werd steeds moeilijker om reisleiders te vinden waardoor er steeds minder reizen werden georganiseerd. Reizen waren 'een sterk punt' van Coming Home. De kosten in Roemenië stegen en stijgen snel. De armoede is zeker nog niet weg.

Houdbaarheid

Alles heeft een houdbaarheid. Zo ook bestuursleden. De houdbaarheid van het huidige bestuur zit tegen



" Gebedspunten "

- Dank voor de afgelopen periode van bezinning en reflectie
- Dank voor het werk dat in de afgelopen jaren is gedaan
- Bid dat we nieuwe personen zullen vinden die zich voor ons willen inzetten
- Bid voor wijsheid en geloof in de komende periode
- Loof de Heere voor Zijn almacht. Zijn plannen staan vast. Hij heeft de toekomst in Zijn handen.

het einde. Iets wat eerlijk benoemt mag worden en waarop actie ondernomen kan worden.

Het nieuws kwam voor ons dan ook niet als een verrassing. Op het skype gesprek hadden wij ons voorbereid. We zagen en voelden dat er iets moest gebeuren, maar wisten ook niet hoe. Gelukkig hoefden wij ons verhaal niet uit de doeken te doen. De huidige bestuursleden gaven vanaf het begin al aan dat ze niet direct maar wel binnen een redelijke termijn hun functies zouden gaan neerleggen. We spraken af om ter voorbereiding op ons bezoek aan Nederland actie te gaan ondernemen. Het bezoek dat niet door is gegaan.

Zit onze (Daan & Debora) houdbaarheid er ook op? Nee. Onze persoonlijke roeping was om bij te dragen aan de droom van Coming Home maar na 12 jaar in Roemenië hebben we ons eigen leven en netwerk hier opgebouwd. We voelen dat we nog niet klaar zijn. De stichting Coming Home hebben we nodig omdat de donaties voor ons levensonderhoud daar binnen komen. De Daan & Debora rekening zeg maar. Naast de twee hoofdprojecten van Coming Home (het inloophuis en het educatie project) zijn we bij veel meer initiatieven betrokken. Het **woon/werk project** wordt gedeeltelijk via Coming Home ondersteund maar is vooral een persoonlijk initiatief van Daan met andere partners. Daarnaast zijn we betrokken bij nationale en regionale **netwerkbijeenkomsten** om de samenwerking tussen hulp organisaties te bevorderen. **Onderhouden we contacten** met Roemeense christelijke ondernemers om hen te betrekken bij hulp projecten. Werken we aan een **softwarepakket** met een lokaal IT bedrijf om beter inzicht te krijgen in de armoede en de manier waarop hulp verleent wordt. Zijn we geïntegreerd in het sociale Roemeense leven. Mogen we dienen in een kerkelijke gemeente. In die kerkelijke gemeente voelen we de roeping om **'het omzien naar de armen dichtbij'** aan te moedigen. Er zijn veel buitenlandse organisaties actief, maar uiteindelijk zullen het de lokale kerken, de lokale overheden en de lokale ondernemingen moeten zijn die het initiatief nemen. Wellicht met hulp uit het buitenland, maar het



initiatief en verantwoordelijkheid moet lokaal liggen! Die 'brugfunctie' kunnen wij vervullen. We kennen de cultuur, spreken de taal en hebben een uitgebreid netwerk. Daarnaast spreken we ook de taal van het 'westen'.

En nu?

Deze verandering zal van invloed zijn op onze toekomst. Veel hangt af van het draagvlak dat er in Nederland is. Onze (D&D) **eerste prioriteit** is het continueren van de stichting met het oog op ons levensonderhoud. Een officieel georganiseerde TFC (thuisfrontcommissie) waarvan de meeste taken als communicatie door onszelf gedaan wordt.

Als er draagvlak is voor andere projecten, zoals het educatieproject met veel potentie, willen wij die met plezier en vol passie continueren en samen met een nieuw team promoten.

Als er draagvlak is voor reizen staan wij klaar om daarin te participeren. Echter moet veel werk daarvoor in Nederland gedaan worden, want vanuit Roemenië kunnen wij dit allemaal niet regelen.

U / Jij?

Dan kunnen we er niet om heen om nu ook u als lezer op te roepen om na te denken of u/jij iets voor ons kunt betekenen. Als eerste zoeken we minimaal drie mensen die de voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen vervangen om ons als zendingsechtpaar te ondersteunen. Hoofdtaken zijn ons bemoedigen en adviseren en de financiële administratie bijhouden.

Kunt u/jij nadenken of u/jij ons daarin kunt helpen?

Roeping begint met geroepen worden. U/jij heeft dit nu gelezen en dus bent u/jij geroepen. Het antwoord is aan u en jou ;-). Voor één jaar, twee jaar, vier jaar of langer. Voor nu is het belangrijk om te vernieuwen.

Met dit nieuwe team van mensen kunnen we dan gaan zoeken naar de manier waarop we het straatwerk en educatieproject kunnen gaan vormgeven. Er zijn vaste sponsors voor deze projecten en er zijn nog wat reserves. Daarnaast hebben we deze periode gebruikt om de vaste lasten sterk te verminderen zodat we zeker tot het einde van het jaar alles kunnen continueren.

Persoonlijk

Bovenstaande beschrijving is vooral een weergave van de feiten en dat wat er nodig is. Een logische vraag is dan hoe we ons hierin voelen.

Dat het niet als een verrassing kwam dat beschreven we al. Het proces er naar toe is niet altijd makkelijk geweest. Als buitenlandse leiders sta je vaak alleen voor je team. Er zijn teamleden gekomen en gegaan. Bemoediging, betrokkenheid en advies vanuit Nederland is dan nodig. Iets wat steeds minder is geworden. Dat brengt gevoelens van teleurstelling, eenzaamheid, twijfel, demotivatie en frustratie met zich mee. Onzekerheid over wat wij fout doen. Door de afstand, de dagelijkse bezigheden, de verhuizing en groei van ons gezin hebben we dit weggedrukt. De periode sinds de kerst (geboorte van Loïs) en de quarantaine heeft ons daarin goed gedaan. Tijd voor reflectie en even met afstand naar dingen kijken.

Dankbaarheid voor alles wat tot nu toe is gebeurd is ook op z'n plaats. Vele mensen zijn **bereikt met het evangelie** en de liefde van God. Verschillende personen leven niet meer op straat. Voor anderen hebben we een eenvoudige begrafenis kunnen regelen. **Meer dan honderd Nederlanders** hebben hun handen uit de mouwen gestoken en een reis gemaakt die **impact** heeft gehad op hun leven. Duizenden euro's aan **salarissen** zijn betaald aan onze teamleden die ervoor hebben gekozen om hun naasten te helpen voor een eenvoudig salaris. De **lokale economie** is ondersteund door alle inkopen, aankopen en rekeningen die we betaald hebben.

Kerkelijke gemeenten zijn ondersteund door zalen en gebouwen die we huurden. Kampgebouwen en

scholen zijn opgeknapt. Schooldirecteuren en onderwijzeressen zijn **bemoedigd** om vol te houden en juist voor zigeuner kinderen klassen te starten. Klassen waarin we nog steeds actief zijn. We bieden **lokale bedrijven** de kans om te participeren in ontwikkelingswerk. Coming Home is een **voorbeeld en inspiratie** voor andere zendingswerkers in andere delen van het land. In de afgelopen twaalf jaar hebben we de stad en het land zien groeien en verbeteren. Het hele Coming Home initiatief is daar nog steeds een onderdeel van en we hopen dat we dat ook nog een tijd kunnen blijven!

Niet klaar!

Onze taak in Roemenië is nog niet voltooid! We wonen nog maar net in ons eigen huis, onze kinderen zijn nog jong, de nood is groot, uitdagingen en mogelijkheden zijn er genoeg. Duidelijk is dat in alles wat we continueren of opzetten de verantwoording bij lokale mensen zal liggen. Onze rol is adviseren, motiveren en ondersteuning regelen. Maar een 'droom' zoals die van Coming Home, moet beginnen bij Roemenen en niet bij buitenlanders. Daarnaast zullen het duurzame en lange termijn initiatieven moeten zijn. Een voedselpakket geven is niet verkeerd. Echter als het begint en stopt met een voedselpakket is dat geen duurzame en lange termijn hulpverlening. Investeren in de volgende generatie zowel in de armen/zigeuners als de meer ontwikkelde Roemenen. Uiteindelijk zijn het de Roemenen die de Roemenen het beste kunnen helpen. Het is een voordeel dat wij al halve Roemenen zijn ;-)

Hoe de komende maanden gaan verlopen weten we niet. Het voelt als een nieuw begin. Dit keer kunnen we gelijk beginnen en hebben we geen jaren van aanpassing nodig. We horen graag van u of jou. Laten we onze verantwoording nemen in deze tijden waarin de armere landen de hardere klappen gaan krijgen en de armen in de arme landen daar het meest door geraakt worden.

Steun en sponsoring

U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden!

Stichting Coming Home! betaalt geen salaris aan Nederlandse vrijwilligers. Ons levensonderhoud bestaat uit giften. Velen sponsors hebben ons werk al mogelijk gemaakt, ook u kunt iets bijdragen aan onze roeping door ons te steunen en een eenmalige of maandelijkse gift over te maken naar rekeningnummer:

NL26RAB00134578163 t.n.v. Stichting Coming Home, Krimpen a/d IJssel, o.v.v.

'Daan en Debora'. U, die ons al jaren steunt, hartelijk bedankt!

Correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den IJssel