

Rondzendbrief Daan & Debora de Groot

Maart 2020

nr. 37

Zo, eindelijk tijd voor een nieuwsbrief. De reden van die tijd? Die hoeven we niet uit te leggen. Het leven is vertraagd. Of leven we nu in het juiste tempo? Op dit moment kunnen we niet te veel vooruit kijken. Wel kunnen we laten weten hoe het met ons is en vertellen hoe de afgelopen maanden zijn geweest.

Loïs

Daar was ze dan, onze kleine meid. Op 23 december en met 2440 gram echt klein. Dit wisten we al, want om die reden was de keizersnede uitgesteld. Met alle gevolgen van dien. We konden net voor de Kerst niet terecht in de privékliniek. Dus kwamen we terecht in het oude kraamhuis. Oud was het. De arts was aardig en het personeel ook. De omstandigheden niet zoals we gewend waren van de vorige keren. Daan mocht bij de bevalling zijn, Loïs kwam gezond ter wereld, Debora herstelde redelijk snel, dus kunnen we concluderen dat het allemaal goed gegaan is. Nu kunnen we meepraten met de bezoekers van onze projecten en onze vrienden en gemeenteleden. De meeste vrouwen bevallen in het oude kraamhuis en nu zijn we één van hen.

De maand januari hebben we gebruikt om als gezin bij te komen en te wennen aan ons nieuwe wondertje. Geholpen door verschillende familieleden die na elkaar een weekje kwamen voor kraambezoek en om een handje te helpen.

Inmiddels is Loïs (i staat voor i en geen 'ie' ;-)) drie maanden. Heeft de 'pasgeboren look' plaats gemaakt voor dikke babywangetjes en begint het gebrabbel al. Ze volgt nog niet de ideale groeilijn en blijft klein. Dit baart niet direct zorgen maar we houden het in de gaten.

De andere twee kinderen zijn helemaal blij met hun zusje. Anna al vanaf dat we wisten dat het een meisje zou worden. Gideon deed stoer, totdat Debora en Loïs thuis kwamen. Nog steeds moeten we hem uit de box halen om Loïs wat rust te geven.



" Gebedspunten "

- Dank voor Loïs en voor de voorspoedige bevalling en het herstel.
- Dank voor het werk van de afgelopen maanden en de ontwikkelingen in de projecten.
- Bid voor het thuisonderwijs dat we nu geven en dat de kinderen zich doordoor verder kunnen ontwikkelen.
- Bid voor wijsheid als we onze projecten door een periode moeten leiden die niet gewoon is en waar niemand ervaring mee heeft.
- Loof de Heere voor zijn voorzienigheid en bid dat hij uw/jouw en ons hart en geloof zal versterken in deze periode.

We zijn dankbaar en trots op de zelfstandigheid van onze teamleden in alle projecten. Af en toe ging Daan een ochtendje werken maar zowel in het inloophuis, het educatieproject en het Roman Works project ging alles door.

Inloophuis

Collega Jenő houdt precies bij wie er dagelijks komen. Zomaar wat statistieken. Petri en Jenő openen vier ochtenden in de week het inloophuis. Deze winter (vanaf september tot februari) hebben **50 verschillende personen** het inloophuis bezocht. Gemiddeld 23 personen per week. Dus ook weken van meer dan 30 personen. Opgeteld zijn dat **536 bezoeken**. 536 koppen thee, 536 eenvoudige maaltijden, 536 begroetingen, 536 keer dat iemand even tot rust kon komen bij een gloeiende houtkachel, naar een normaal toilet kon of even warm kon douchen.

50 personen zijn persoonlijk begroet en konden hun verhaal doen. Vanuit hun verhaal kijken Petri en Jenő of ze kunnen helpen. Zo dreigde iemand uit de opvang gezet te worden en konden zij bemiddelen met de directeur die we goed kennen. Iemand anders zocht werk maar had geen paspoort. Een jonge jongen wilde werken bij een bakkerij maar moest zich registreren bij het arbeidsbureau. Petri begeleidt al twee jaar een jongen in een rechtszaak die tegen hem loopt. Deze jongen werd in januari vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Zomaar een greep van de verhalen die we van hen gehoord hebben.



Educatie project

Onze collega Betty is inmiddels ook bevallen, van een zoon. Daarom werkt Iren alleen. Twee dagen helpt ze in het 'Tweede kans' project en twee dagen in een zigeunerklas in een andere school. Voor haar hebben we een lokaal ingericht in het inloophuis waar iedere middag tussen de vier en acht kinderen komen voor huiswerkbegeleiding.

In de maand april hebben onze Coming Home medewerkers vrijwillig besloten om al hun

vakantiedagen voor dit jaar op te nemen. Eind april kunnen we dan verder kijken wat de situatie is en of we weer aan het werk kunnen.

Roman Works

De stijgende lijn in verkopen is ook in het begin van dit nieuwe jaar doorgezet. Inmiddels hebben we genoeg data verzameld om goede prognoses te maken (onder normale omstandigheden) en hebben we een idee van de verhouding tussen inkomsten en kosten. We zijn nog niet op het niveau dat we winst maken maar het is ook niet zo dat er geld bij moet. En dat met drie vaste medewerkers (Csaba is 1 januari in dienst gekomen zoals we schreven in de vorige nieuwsbrief). Grote plannen maken we nu even niet. We hebben genoeg werk tot eind april. Daarna hopen we dat er meer duidelijkheid is over de mondiale situatie.

Voor een Beter Uit camping in Walsdorf Luxemburg hebben we een mooie zending klaar staan. Helaas kunnen we het nu niet transporteren.

Transfer centrum

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over gesprekken met Bonus Pastor, een lokale verslavingsorganisatie. Enkele weken geleden hebben we onze eerste bewoner mogen ontvangen! Een intelligente man die kampte met een verslaving aan alcohol. Daardoor is hij alles kwijt geraakt. Nu is hij (na tien maanden therapie) klaar om te proberen het leven weer op te pakken. De eerste drie maanden mag hij in één van de gerenoveerde appartementen wonen. Wij zorgen voor de accommodatie en een therapeut van Bonus Pastor begeleidt hem.

Vorige week stond er in eens een vreemde auto bij de werkplaats in Chirileu. Het bleek dat de man een baan gevonden had met auto van de zaak.

Op een maandag waren er tekeningen gemaakt op ons whiteboard en stond er iets van 'Papa ik hou van je'. Voor het eerst sinds meer dan een jaar heeft een vader weer een nacht met zijn twee jonge kinderen kunnen doorbrengen!



En verder...

O ja, die mondiale situatie. Je zou het bijna vergeten. Eigenlijk wilden we u met deze nieuwsbrief uitnodigen voor een kraamfeest op 4 april. 4 april voor de kenners, ook onze trouwdag, 12 jaar al weer. Echter hebben wij onze tickets moeten annuleren en blijven we in Roemenië wachten tot er weer normaal gereisd kan worden.

Hoe gaat het verder. Het zit ergens tussen genieten en bezorgd zijn. De reden dat de wereld tot stilstand is gekomen is niet mooi. Het feit dat de wereld even rustig aan doet heeft zeker voordelen. Soms denk ik... nu leef ik weer. Gewoon normaal nadenken. Tijd vinden om te zitten en te schrijven. Een boek lezen. Nadenken. Luisteren naar de natuur. De tuin uit winterslaap zien komen. We hebben weer veel plannen en beslissingen die gemaakt moeten worden dit jaar. Opeens kunnen we daar rustig over nadenken. Tegelijk ook de bezorgdheid en de angst. Wat als? Nederland was zo dichtbij, opeens is het zover weg. Straks komt de economische klap, wat dan? Hoe moet het met ons, met de projecten? We hebben totaal zeven mensen op de loonlijst. Die zeven mensen hebben gezinnen. Dat is een verantwoording.

Geestelijk gezien ga je opeens anders de Bijbel lezen, liederen komen anders binnen. Gebed, het lijkt net een laag dieper te gaan dan normaal. Op discipline lukte er veel maar nu... lijkt het échter. De twijfel maakt diepe



sporen, maar dan komt er opeens meer ruimte voor geloof en hoop om die sporen te vullen.

In deze periode is Roemenië ook in quarantaine. De straat op mag alleen met een goed motief. Hiervoor moet een formulier ingevuld worden voor iedere dag dat iemand erop uit gaat. Zelfs als je even een rondje gaat hardlopen. Als je naar je werk gaat moet daar een verklaring van de werkgever bij. We hopen dat deze maatregelen afdoende zijn om grote problemen te voorkomen. De gezondheidszorg in Roemenië staat



niet bekend als de beste ter wereld, dat hebben we zelf ervaren met de geboorte van Loïs. Daarnaast zijn er honderdduizenden Roemenen terug gekomen uit Corona haarden als Italië, Spanje, Duitsland en Oostenrijk. Een deel van deze buitenlandarbeiders zijn zigeuners die zich lastig laten opsluiten in hun huizen. Daarnaast is de hygiëne in die wijken slecht. Dus het is alleen maar hopen dat het niet tot grote problemen gaat leiden.

Tot slot

Iedere dag dat we aan de nieuwsbrief werken kunnen we weer iets nieuws schrijven. Voor nu laten we het hierbij. De komende tijd zullen we wat meer proberen te communiceren via onze kanalen. Website, nieuwsbrief, facebook, insta ed. We hebben de tijd en juist in deze tijd is het nodig om elkaar op de hoogte te houden. Daarom horen we ook graag van u/jou. Een mailtje, een berichtje, een reactie. Altijd leuk om een teken van leven te ontvangen! Tot horens!

Steun en sponsoring

U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden!

Stichting Coming Home! betaalt geen salaris aan Nederlandse vrijwilligers. Ons levensonderhoud bestaat uit giften. Velen sponsors hebben ons werk al mogelijk gemaakt, ook u kunt iets bijdragen aan onze roeping door ons te steunen en een eenmalige of maandelijkse gift over te maken naar rekeningnummer:

NL26RAB00134578163 t.n.v. Stichting Coming Home, Krimpen a/d IJssel, o.v.v.

'Daan en Debora'. U, die ons al jaren steunt, hartelijk bedankt!

Correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den IJssel