

Rondzendbrief 8

Juli 2009

De stad is weer tot leven gekomen. De koude, donkere winter is voorbij. Het is weer zomer. De temperatuur is tegen de 30 graden. Mensen komen uit de huizen. Bomen zijn groen, terrasjes weer open. De scholen zijn dicht voor 3 maanden zomervakantie. 's Avonds ruik je de barbecues. En lopend door de straten van Tirgu Mures vraag ik mezelf af: "waarom ben ik hier eigenlijk?..." De stad leeft, de terrassen zitten vol, de kassa's rinkelen, de mensen zijn vrolijk en iedereen lijkt het goed te hebben...

...totdat ik op een doordeweekse avond langs het station loop om mijn vrienden op te zoeken. Ferry een trouwe bezoeker van de huiskerken is er ook bij. Hij praat goed Engels dus kan hij mooi vertalen. Tja mijn vrienden... na even zoeken vind we er één. Hij hangt wat tegen een muur. Aan zijn natte broek en het plasje op de grond te zien heeft hij alles laten lopen. Hij is te dronken om op zijn benen te staan, laat staan dat hij iets zinnigs kan zeggen. Ik geef hem een schouderklop en loop maar weer door. Twee mannen verderop zwaaien naar me, ze staan naast een bakker. Eén van hen spreekt Engels en begint weer het hele verhaal te vertellen over z'n moeder in Amerika. De andere man kijkt me aan en

terwijl hij z'n hand ophoudt vraagt hij... "*Un leu please...?*" "*Hoezo hebbie honger?*" *Da...!*" "*Wacht even dan koop ik een brood voor je... alsjeblieft en wel eerlijk delen met je vrienden hee...*" Inmiddels heeft de andere man zijn verhaal afgerond en we nodigen hen uit voor de komende vrijdagavond. Dan is er weer 'homeless-evening' en kunnen we verder praten.

Samen met Ferry lopen we door het station en steken we het spoor over. Hier ligt een stuk verlaten land, veel van mijn vrienden slapen hier 's nachts. Deze avond zijn ze nog niet 'thuis'. Volgende week nog maar eens langslopen.

Terugblik

Twee afwisselende maanden liggen achter ons. Met hoogtepunten in het werk en privéleven.

Familiebezoek

Eind april is familie de Groot voor een week langs geweest. Samen met hen hebben we de verschillende programma's bezocht. Het was heerlijk weer dus we konden er ook op uit trekken om bijvoorbeeld te gaan picknicken bij het kampterrein.

De bruiloft

Begin mei zijn we met het hele team naar Zwitserland gereisd voor de bruiloft van Hanspeter en Rozi. Het was een leuke bruiloft met mensen uit



" Gebedspunten "

- Komende maanden zullen de zomerkampen worden gehouden. Bid dat God de harten van de kinderen zal openen.
- Bid voor de groepen uit Nederland. Voor een veilige reis en verblijf van de groepen. Dat de teamleden een goede tijd mogen hebben en tot een zegen mogen zijn tijdens de kampen.
- **Dank** dat de reis naar Zwitserland en Nederland achter ons ligt en dat we veilig in Tirgu Mures mochten aankomen.



veel verschillende landen. De twee dagen na de bruiloft hebben we een bezoek gebracht aan Bern en we zijn de bergen in geweest.

Nederland

Vanuit Zwitserland zijn we maandagnacht doorgereden naar Nederland voor de APK keuring van de bus. Drie dagen zijn we 'thuis' geweest. De tijd hebben we gebruikt om snel een paar vrienden op te zoeken. Donderdagochtend hebben we huisbezoek gehad van onze dominee en ouderling. De bus hebben we op dondermiddag weer opgehaald bij de garage en vrijdagochtend vertrokken we voor de rit terug naar Tirgu Mures. Na een uur stonden we al weer bij de Volkswagen dealer in Duiven. De uitlaat was afgebroken. Na vier uur wachten konden we weer verder rijden. Daarna is alles wel goed gegaan en op zaterdagmiddag zijn we veilig aangekomen.

Kinderprogramma (Debora)

De afgelopen twee maanden heb ik samen met Melinda het kinderprogramma bij de kleintjes geleid. We hebben mooie dingen mogen doen en zien. Zo zijn er meer kinderen gekomen. Gemiddeld komen er nu rond 18 a 20 kinderen per middag. Geweldig om zo'n grote groep te hebben, maar ook vermoeiend. Chapeau! voor onderwijzers die dag in dag uit meer kinderen in hun groep hebben. Voorheen kwamen de kinderen uit Baneasa altijd al, maar vanuit Ady was de aanloop niet groot. Doordat Melinda de kinderen nu brengt, komen er ook meer kinderen uit Ady en vooral uit de krotten achter Ady. Ik vind het mooi om bij Melinda de beweging te zien voor deze kinderen.

Tijdens de kinderprogramma's merk ik dat het voor sommige kinderen heel moeilijk is om te spelen. Vooral

voor de kinderen die niet naar de kleuterschool gaan. Zelfs met simpel materiaal zoals blokken of duplo met poppetjes is er weinig fantasie te zien. Laat staan samen spelen. De kinderen maken een toren of een huis en dan roepen ze dat ze klaar zijn. Daarom ben ik meer met de kinderen gaan spelen. Zo heb ik de groep op een middag in vieren gedeeld. Iedere groep kreeg een tafel waar blokken of duplo op lag. Daar mochten ze dan mee spelen. Door deze tijd te gebruiken hoop ik dat de kinderen meer plezier in het (samen)spelen krijgen en ook leren te delen.

Een ander nieuw onderdeel zijn de toneelstukjes die gedaan worden door de meisjes van de oudste groep. Deze meisjes kwamen niet altijd naar het programma, waarschijnlijk omdat ze het een beetje saai vonden. Ze mogen nu helpen bij de kleintjes en gaan het weer leuk vinden. Iedere dinsdag en donderdag leren ze de kinderen een liedje wat met het verhaal te maken heeft of spelen ze het Bijbelverhaal na.



Kinderkoor (Debora)

Na een korte pauze zijn we na Zwitserland weer begonnen met het kinderkoor. We hadden uitnodigingen voor de kinderen gemaakt die mochten komen en de eerste middag was bijna iedereen er. We hebben kort met de kinderen gesproken over het doel van de kinderkoor en wat zij ervan verwachten. Vervolgens heb ik verteld over psalm 18. Met name over hoe we God kunnen aanbidden door het uitspreken van Zijn Naam. Ter afsluiting hebben we gezongen en gebeden met elkaar. De middag daarna werd ook goed bezocht en hadden we zelfs het plan om te gaan zingen in Baneasa en in de Big Church.

Maar na de derde en vierde middag kwamen er toch weer minder kinderen. De reden was vaak dat het te warm was of dat ze geen zin hadden. Het is jammer dat het zo loopt. Zelfs nu we kinderen een motivatie geven om ergens voor te gaan, komen ze niet. Op dit moment is de situatie erg slecht in de Baneasa. Veel gezinnen worden uit hun huis gezet. Hierdoor ontstaat er een onveilige en verwarrende situatie voor de kinderen. We brengen het in gebed.

Website vernieuwd (Daan)

Samen met onze vriend Hans hebben we de afgelopen maand onze website vernieuwd. De huidige website was meer dan een jaar oud en er waren wat dingen die beter konden. Daarom hebben we de site verbeterd. De kleuren zijn vrolijker en ook kunnen we nu de foto's op de homepage zetten. Verder zijn de categorieën duidelijker verdeeld. Ook de informatie op de andere pagina's is weer up to date.

Depot (Debora)

In onze vorige nieuwsbrief schreef ik al over het depot. De afgelopen weken heb ik een plan gemaakt



om het depot te gaan organiseren. Het was een chaos door het transport uit Zwitserland wat nog niet helemaal verwerkt was. Ook was er geen overzicht van wat er nu werkelijk in het depot staat. Daarbij hebben we meer dan honderd sandalen binnen gekregen. Aan de start van de week dat we met de schoonmaak begonnen werd ik ziek. Gelukkig heeft Daan mijn taak overgenomen en is hij samen met Jilco en andere collega's er hard tegenaan gegaan om alles op orde te stellen. Binnen vier dagen was het hele depot op orde. Inmiddels is er een transport van Nederland binnen, ook dit is allemaal al opgeruimd. Alle dank voor het sorteerteam in Nederland! We hopen in ieder geval tijdens de kampen alle sandalen uit te kunnen delen en natuurlijk de kleding.

Nieuw: Bibliotheek

Met dank aan de groep van de afgelopen februarireis hebben we verschillende Bijbels en boeken kunnen aanschaffen. De Bijbels zijn om 'weg te geven'. Mensen die serieus meelevend/geïnteresseerd zijn kunnen een Bijbel krijgen als een waardevol geschenk. De Bijbels zijn er in het Roemeens en Hongaars. Voor beide talen hebben we ook exemplaren met grote letters. De boeken zijn om uit te lenen. Mensen die tot geloof komen groeien verder. Goede boeken kunnen daarbij helpen. Verder hebben we kinderbijbels en kinderboeken die in het kinderprogramma (voor)gelezen kunnen worden. Er zijn genoeg exemplaren zodat de kinderen mee kunnen lezen. In het verleden hebben we geleerd dat als deze Bijbels en boeken in het programmahuis liggen ze; of snel slijten of verdwijnen. Daarom ligt deze kleine bibliotheek bij ons thuis en zal het ook door ons worden beheerd. (op de volgende pagina staan een foto met de boeken en Bijbels)



Homeless (Daan)

Aan het begin van deze brief schreef ik al over het regelmatig opzoeken van de zwervers. Enkele weken geleden werd mij gevraagd om een 'preek' te houden tijdens de homeless-evening. Dit was een mooie ervaring. Meestal moet ik echt mijn best doen om een preek te schrijven en voor te bereiden. Maar deze keer begon ik te schrijven (in het engels) en een uur later was het klaar. De avond zelf was druk bezocht met zeker vijf nieuwe bezoekers. Ik heb geprobeerd om uit te leggen hoe belangrijk de Bijbel is en waarom dit het Woord van God is. Met dit als ondergrond hebben we de geschiedenis met Jezus en Zacheus gelezen. Daar vanuit kon ik de Liefde van Jezus laten zien en mijn vrienden bemoedigen dat Jezus juist hen op het oog heeft. Achteraf kan ik zeggen dat ik nog nooit zo 'makkelijk' gepreikt heb. Dit komt deels door het feit dat alles vertaald moet worden. Dit geeft je de tijd om te focussen op de volgende zin. Maar ook voelde ik een vuur en passie van binnen wat ik nooit eerder gevoeld heb. Het was een preek vanuit mijn hart. Mijn vrienden hebben het zo nodig dat ze inzien dat we een levende God hebben die een antwoord is op veel vragen. Niet de drank en lijm, het stelen en ruzie maken of het zichzelf snijden kan de leegte vullen,

maar alleen God en de Liefde van de Heere Jezus. Zolang als ik hier mag zijn zal ik dat tegen hen blijven zeggen.

Zomer (Daan)

Het is weer zomer. Dat betekent... Zomerkampen! Volgende week ga ik met een paar anderen van ons team de kamplocatie weer in orde maken. Spullen brengen, tenten opzetten, alles uitpakken en inrichten, gras maaien, slaapzakken luchten, enz. Natuurlijk kijken we ook uit naar de twee Nederlandse groepen die komen helpen bij het organiseren van de kampen.

Tot slot

In september zullen we weer naar Nederland komen. Dit keer voor een paar weken. 8 september is er een presentatieavond over het werk van Stichting Coming Home! (*noteer alvast in je agenda!*) Natuurlijk zullen we hier bij zijn. Misschien komen enkele andere teamleden ook mee. Verder willen we proberen zoveel mogelijk mensen te ontmoeten, familie, vrienden, sponsors en iedereen die met ons meeleeft.

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantietijd toe.



✂ Sponsorstrookje. ✂

U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden!

Ja, ik wil jullie ook eenmalige/maandelijks steunen met een bedrag van €

Naam:.....

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van jullie werkzaamheden in Roemenië

Email:.....

Stuur dit strookje naar ons correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den

IJssel of e-mail uw antwoord en gegevens naar sponsoring@daan-debora.nl

**Uw eenmalige / maandelijks giften kunt u overmaken naar 1345.78.163
t.n.v. Stichting Coming Home! o.v.v. 'Daan en Debora in Roemenië'**