

Rondzendbrief 11

Maart 2010

De eerste zonnestrallen en de warmere temperaturen geven ons inspiratie om de afgelopen maanden voor u te beschrijven. We hebben een koude winter achter de rug. Temperaturen in de stad tot -25. Bij Attila in een dorp buiten de stad is het zelfs -32 geweest. Daarnaast heeft het ook veel gesneeuwd. Soms dooide het even maar als de straten weer een beetje schoon waren viel het volgende pak sneeuw. Het was gewoon winter.

Afgelopen maanden

De vorige nieuwsbrief was net voor kerst verzonden. Daarin schreven we al over de tweede keer dat er een

Daan (27 februari) waren de ouders van Daan enkele dagen bij ons. Volgende week is eindelijk andersom, dan is het onze beurt om naar Nederland te komen.



kerstavond werd georganiseerd voor de daklozen. Ook dit jaar hebben de gasten weer genoten van het warme onthaal en de gezelligheid.

Verder zijn er weer aardig wat Nederlandse gasten langs geweest in Tirgu Mures. Anneke en Jeroen hebben samen met ons het Kerstfeest gevierd. Halverwege januari waren Jaap en Elisabeth voor een week te gast bij ons. Eind januari heeft een week lang een groep uit Nederland werkzaamheden verricht. (Verderop in deze brief meer hierover). Begin februari kwamen er vrienden uit Nieuw-Vennep om ons te bemoedigen. Rond de verjaardag van



Kinderprogramma (Debora)

Kerst ligt alweer een tijdje achter ons. Na een korte pauze van twee weken zijn de programma's weer begonnen. Zoals ik al eerder vertelde waren we met het team van het kinderwerk enige tijd op zoek naar een verandering binnen ons programma. In oktober vertrok onze collega Irenke, wat ervoor zorgde dat Aliona ook haar programma erbij moest nemen. Dit bleek vooral geestelijk veel te zwaar en er is lange tijd over gedacht hoe we dit beter aan konden pakken. Uiteindelijk is er begin februari een besluit genomen om wat

" Gebedspunt "

Op dit moment is de **toekomst** voor ons het belangrijkste gebedspunt. Bid om duidelijkheid zodat wij mogen blijven arbeiden in Gods' koninkrijk op de manier zoals Hij het wil en overeenkomstig Zijn roeping.

veranderingen aan te brengen in het kinderprogramma. Allereerst betekent dit dat we nu iedere dinsdag alle kinderen bij elkaar hebben. Behalve dat we geen knutselactiviteit hebben, doen we hier dezelfde dingen als in het normale programma. We zingen, bidden en luisteren naar een bijbelles. Vervolgens hebben we een groepsactiviteit zoals het aanleren van een bijbelvers bijvoorbeeld. De kinderen zijn er heel enthousiast over. Om als team meer naar elkaar te groeien, eten we iedere dinsdagmiddag met elkaar.

Op donderdag is er voor mijn groep niets veranderd. De groep boven is in drieën gesplitst. We hebben er twee nieuwe leiders bij gekregen, wat ervoor gezorgd heeft dat we de groepen kleiner konden maken. Jammer genoeg zien we helaas het aantal wel iets teruglopen. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Een van de redenen is dat veel kinderen thuis moeten helpen met het zoeken van ijzer. Hierdoor kunnen ze niet naar het programma komen. Ook het weer speelt mee. Het heeft hier lange tijd gesneeuwd. Doordat sommige kinderen geen goede schoenen hadden, konden ze niet naar school en naar ons programma. Door de veranderingen hebben we onze oudste kinderen naar boven gestuurd. Er is nu nog maar een klein clubje over. Wel even wennen, maar aan de andere kant kunnen we nu veel meer persoonlijke aandacht geven.

Februarireis (Daan)

Eind januari / begin februari was er weer een gemotiveerde groep van Stichting Coming Home! voor een week in Tirgu Mures. De eerste zaterdag was een koude maar stralende winterdag. Op deze dag hebben we met elkaar hout gehakt en deze uitgedeeld bij enkele families in een sloppenwijk. De rest van de week zijn er twee klaslokalen opgeknapt in de school waar veel van onze kinderen uit de programma's naar school gaan. Daarnaast zijn er 30 houten banken gemaakt die we tijdens de komende zomerkampen kunnen

gebruiken. Zoals altijd kunt u het uitgebreide reisverslag van de groep teruglezen om de website van Stichting Coming Home!

Depot (Debora)

Eind februari mochten we een transport uit Zwitserland ontvangen. Er kwam werkelijk van alles uit de vrachtwagen. Van ziekenhuisbedden tot schoolmateriaal. Van tafels tot



spullen voor de brandweer. We hebben verschillende instanties in Tirgu Mures en omstreken kunnen helpen met materialen. We willen verder kijken dan onze mensen in Ady en Baneasa. Natuurlijk hebben zij ook hulp nodig. Anderzijds is het niet goed als we hen overladen met allerlei materialen. Een netwerk creëren is ook belangrijk. Wie weet wanneer je elkaar nog eens van hulp kunt voorzien.

In de afgelopen maanden hadden we hier een goed voorbeeld van. Francesco was een regelmatige bezoeker van onze programma's. Hij heeft op zijn lichaam grote littekens van ernstige brandwonden. Begin van dit jaar



konden we (via een Duitse organisatie) een plastisch chirurgische operatie voor hem regelen. Na de operatie ging hij weer op de zigeunerheuvel (Valea Rece) wonen. Zijn ouders en grootouders letten helemaal niet op hem. Hij speelde altijd in de viezigheid en daardoor genazen de wonden niet goed. Vorig jaar hebben we bij een kinderkuis meubilair gebracht. Als organisatie hebben we een goede relatie met dit kinderkuis opgebouwd. Hierdoor kon er gemakkelijk een plekje voor Francesco geregeld worden in dit kinderkuis. Nu krijgt hij goed te eten, iedere dag onderwijs, een schoon bed en medische aandacht. Samen met Janos is Daan hem wezen opzoeken en hij heeft het uitstekend naar zijn zin.

We hopen in de toekomst meer van dit soort dingen te kunnen doen.

Persoonlijk (Debora)

In de laatste maanden mochten we veel familieleden en vrienden ontvangen. Het was fijn om ons huis open te stellen voor hen. We hebben genoten van hun aanwezigheid en bemoediging. Op dit moment ben ik lekker bezig met de kinderen, kinderkoor en depot. Soms 'ups en downs'. Maar de 'ups' overheersen gelukkig. Het blijft



Roemenië zullen we maar zeggen. Het houdt je nederig. Daarnaast pas ik nog steeds op Joschua. Het is een heerlijk ventje en al behoorlijk groot geworden. In juni hoopt hij de rol van grote broer te gaan vervullen. Dan zal hij een broertje of zusje erbij krijgen. En hij heeft inmiddels z'n eerste Nederlandse woordje gezegd: Lekker!! Echt heel grappig om dat te horen. Gelukkig kunnen z'n ouders er ook om lachen.

Toekomst (Daan)

Op dit moment weten we niet wat de toekomst gaat brengen. Dit geeft soms spanning en onzekerheid. Normaal gesproken geven we in april aan of we langer blijven of niet. Op dit moment weten we het niet. Soms komt de vraag bij ons op of we terug 'moeten' naar Nederland. Maar vaak wordt die gedachte overstemd door mogelijkheden en kansen die uit soms onverwachte hoek komen. Er is in deze stad en in dit land nog veel werk te doen. Persoonlijk ben ik begaan met de daklozen (kinderen en volwassenen) in deze stad en met mij veel mensen die meeleven met het werk van Stichting Coming Home! Het is een zegen om in zo'n breed gesteund project in het 'veld' te mogen dienen.

God heeft ons hier gebracht en telkens bevestigd Hij die roeping. Natuurlijk verlangen we er naar om meer in Nederland te zijn. Maar boven alles is het ons verlangen om dat te doen wat God wil dat we doen. Daarom ook de vraag bij de gebedspunten om ons te dragen in het gebed. Of God onze roeping (waar dan ook) wil bevestigen. Hij alleen weet wat de toekomst zal brengen.

Efeze 4 : 1-3

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u ertoe op waardig te wandelen, in overeenstemming met de roeping waarmee u geroepen bent,

Naar Nederland

Er bestaat een kans dat u ons in de komende anderhalve week tegenkomt in Nederland. De Paasdagen hopen we in Nederland met onze familie door te brengen. Wellicht tot ziens!

✂ Sponsorstrookje. ✂

U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden!

Ja, ik wil jullie ook eenmalige/maandelijks steunen met een bedrag van €

Naam:.....

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van jullie werkzaamheden in Roemenië

Email:.....

Stuur dit strookje naar ons correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den

IJssel of e-mail uw antwoord en gegevens naar sponsoring@daan-debora.nl

**Uw eenmalige / maandelijkse giften kunt u overmaken naar 1345.78.163
t.n.v. Stichting Coming Home! o.v.v. 'Daan en Debora in Roemenië'**