

Rondzendbrief Daan & Debora de Groot

September 2011

nr. 16

Voordat we voor een paar weken naar Nederland komen willen we u graag laten weten hoe de afgelopen maanden zijn geweest. De herfst zal hier binnenkort z'n intrede doen maar op dit moment mogen we nog genieten van heerlijk nazomerweer.

Inloophuisproject

De mooiste ontwikkeling is de start die we gemaakt hebben met het inloophuis project. Met de groep van de tweede zomerreis hebben we een programma georganiseerd voor daklozen en kinderen die veel op straat leven. Met dit programma zijn we op de woensdagmiddagen door gegaan. Op de vrijdag is er nog steeds de daklozen avond.

Met name tijdens de woensdagen richten we ons op de kinderen en tieners waar Coming Home! voor is opgericht. Onder hen zijn bekende namen zoals Akko, Florin, Sonny, Ferry en Sonja. Ook zien we regelmatig nieuwe gezichten. In totaal hebben we drie keer een programma georganiseerd op woensdagmiddag. Gemiddeld komen er 16 personen per programma. Niet iedere middag komen dezelfde

personen. In totaal zijn er nu ongeveer 25 kinderen en tieners die regelmatig komen.

Uit verschillende dingen blijkt dat de kinderen uitkijken naar de programma's. Zo zat één jongen (Ferry) al een keer om 9.00 uur in de ochtend te wachten terwijl het programma om 14.00 uur begon. Tijdens het City Camp was hij een keer om 6.00 uur in de ochtend aanwezig terwijl het programma om 10.00 uur begon. Omdat we naar Nederland gaan kunnen we op de komende woensdagen geen programma's organiseren. Telkens als we de kinderen tegen komen weten ze exact over hoeveel woensdagen de programma's weer beginnen.

In de afgelopen maanden is er veel veranderd in ons werk. Er is een nieuwe stichting opgericht in



Akko tijdens het buitenprogramma



Florin tijdens het City Camp

" Gebedspunten "

- Dank voor de zomerkampen
- Bid voor de start van het inloophuisproject
Dat we met het team de kinderen, tieners en volwassenen kunnen bereiken en een goede basis kunnen leggen voor de toekomst
- Bid voor een goede tijd in Nederland

Roemenië met de naam 'Asociatia Coming Home Romania'. Het bestuur wordt gevormd door drie bestuursleden van het bestuur van Coming Home! Nederland. Daan is gemachtigd om namens het bestuur de dagelijkse gang van zaken te regelen. Op dit moment bestaat het team uit drie personen. Naast ons tweeën maakt Misi Pongrat het team compleet. Misi is een goede vriend van ons en is getrouwd met een Nederlandse vrouw, Evi. Samen hebben ze een dochter, Rebecca. Misi heeft in de afgelopen maanden meegekeken tijdens de programma's en kan zich helemaal vinden in de doelstellingen van Coming Home! en voelt zich geroepen om zich in te zetten voor de kinderen van de straat.

In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat het werk wat meer los komt te staan van het werk van onze zuster organisatie ICA. Inmiddels heeft ICA de kinderprogramma's verplaatst naar de wijken zelf en hebben ze het kantoor op een andere locatie gevestigd. Dat betekent dat het programmahuis helemaal beschikbaar is voor het inloophuisprogramma. Omdat we zo weinig mogelijk kosten willen maken is de huur opgezegd van de boven verdieping en het depot. De grote zaal beneden met de keuken en de badkamer biedt voorlopig genoeg ruimte om het inloophuisproject te runnen. In de afgelopen weken hebben we met z'n drieën hard gewerkt om de ruimte opnieuw in te richten.

Als we terugkomen uit Nederland hopen we te beginnen met drie programmadagen in de week. De ochtenden zullen in het teken staan van algemene werkzaamheden (voorbereidingen, boodschappen etc.) en contact met de doelgroep op straat. In de middagen gaan we (inloop) programma's organiseren.

Eerste kamp in Praid (Debora)

Voor het eerst zouden Daan en ik verantwoordelijk zijn voor een kamp in Praid. Een 'grote' taak, want natuurlijk wil je dat alles vlekkeloos verloopt. Maanden hebben we voorbereid en in juli was het dan zover. Daan was verantwoordelijk voor de groep en ik voor het verloop tijdens het kamp. Al zeg ik het zelf, we hebben een fantastisch en gezegend kamp gehad. De beide teams, zowel de Roemeense als de Nederlandse leiders, waren een (h)echt team. En dat heeft zijn uitwerking gehad op de kinderen. Maar als God er niet was geweest, dan had het nooit zo'n goed kamp kunnen worden. Daarnaast zijn we erg gezegend met prachtig mooi weer, waardoor we veel spelletjes met



Knutselen tijdens het kinderkamp

water hebben kunnen doen. Uiteraard vonden de kinderen het erg jammer dat het kamp voorbij was, maar zelfs wij, als leiding, wilden stiekem terug. Tijdens het kamp stond het thema: 'Geef niet op!' centraal. In welke situatie je ook zit, geef niet op! God is erbij en Hij zal je helpen. Doordat we met zo'n 17 kinderen op kamp gingen, hebben de kinderen extra veel aandacht kunnen krijgen en was er rust op het kamp.

Tweede kamp in Tirgu Mures

De tweede zomerreis groep heeft geen kamp georganiseerd op het kampterrein in Praid. Een week lang hebben we activiteiten georganiseerd in de stad zelf. Voor daklozen en kinderen van de straat zoals u net kon lezen maar ook voor de kinderen uit de wijken Ady en Baneasa. Twee dagen zijn we er met de allerkleinsten (4-8 jaar) van het programma op uit getrokken. De twee dagen daarop waren gericht op de oudere kinderen uit deze wijken. De uitgebreide verslagen kunt u online lezen.



Programma in de bergen met de allerkleinsten



Kalman Rosza

Sterfgevallen

In de nieuwsbrief van januari maakte we melding van drie regelmatige bezoekers die zijn overleden. Op dit moment zijn daar twee personen bijgekomen. Kalman de broer van Victor (*zie voor zijn verhaal eveneens de nieuwsbrief van januari*) is in een dronken toestand achterover op zijn hoofd gevallen en in het ziekenhuis overleden. Voor het eerst hoorden we op tijd dat hij was overleden en zodoende konden we aanwezig zijn op de begrafenis. Iets meer dan een week geleden bereikte ons het bericht dat Janos, een bezoeker van het eerste uur, onder de trein was gekomen en aan de gevolgen daarvan was overleden. Van anderen hebben we gehoord dat hij niet teveel had gedronken.

Duncan McAllister

Met onze Schotse vriend Duncan gaat het beter. In Schotland is ook zijn tweede nier verwijderd, dit betekent dat hij drie keer in de week een nierdialyse moet ondergaan. Nu moet hij aansterken om een niertransplantatie aan te kunnen. Het is nog onzeker of hij ook een levertransplantatie nodig heeft.

Inbraak

Een maand of twee geleden werden we gebeld door de politie met de vraag of we even op het bureau langs wilden komen om wat papieren op orde te brengen. Samen met Misi is Daan langs geweest en daar vertelde een 'inspector' ons dat de inbreker is aangehouden en dat hij had bekend bij ons te hebben ingebroken. De politie had er geen moeite mee om zijn naam te vertellen en ze hadden zelfs een foto van hem waarop hij ons appartement aanwees als bekentenis. Het bleek te gaan om iemand uit Sighisoara. Er werd gevraagd of we een rechtszaak wilden aanspannen om

proberen een schadevergoeding te krijgen. Hierop hebben we aangegeven dit te willen proberen. Nu zullen we met een kale kip te maken hebben dus we verwachten niet dat we het geld zullen terugkrijgen, maar het is meer de nieuwsgierigheid hoe dit in zijn werk gaat. Goed voor de algemene ontwikkeling. We zijn wel blij dat we weten wie het geweest is. De inbraak was 'toevallig' en niet speciaal gericht op ons. Daarnaast was het ook niet iemand die regelmatig onze programma's bezoekt. Dit maakt het allemaal iets makkelijker.

Vakantie

Na een aantal intensieve weken met de reizen van Coming Home! konden we een stapje terug doen en uitrusten van het gedane werk. Dit jaar zijn we voor het eerst in Roemenië op vakantie geweest. Samen met onze goede vrienden Jorine, Misi, Evi en hun dochtertje Rebecca zijn we naar Stancenii vertrokken. Dat is een klein plaatsje, vlakbij Toplita, wat midden in de bergen ligt. Op zo'n anderhalf uur rijden van Tirgu Mures hebben we een heerlijke en vooral ontspannende vakantie gehad. Onder andere hebben we een rondrit van ongeveer 300 kilometer gemaakt, waar we prachtige uitzichten, bergen en meren hebben gezien. Helaas was het één dag erg regenachtig, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben onze dag gevuld met spelletjes doen en puzzels maken. Verder vermaakten we ons 's avonds bij een heerlijk kampvuur met vallende sterren. Het was jammer om na deze week weer naar huis te moeten. Maar het werk stond te wachten.



Vakantiehuisje

Tot slot

Zoals geschreven hopen we binnenkort naar Nederland te komen. De dagen zijn al zo goed als volgepland met bezoeken en vergaderingen, maar ook met leuke activiteiten met familie en vrienden. Bedankt dat u deze nieuwsbrief heeft gelezen. Graag

willen we eindigen met een tekst waar we tijdens de English Worship Service over hebben nagedacht. Het nut van ons werk (dagelijks werk, kerkenwerk, familiewerk en missionair werk) in het licht van de opstanding.

1 Korinthe 15 : 58

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.



Ons vakantie gebied

✂ Sponsorstrookje. ✂

U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden!

Ja, ik wil jullie ook eenmalige/maandelijks steunen met een bedrag van €

Naam:.....

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van jullie werkzaamheden in Roemenië

Email:.....

Stuur dit strookje naar ons correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den

IJssel of e-mail uw antwoord en gegevens naar sponsoring@daan-debora.nl

**Uw eenmalige / maandelijks giften kunt u overmaken naar 1345.78.163
t.n.v. Stichting Coming Home! o.v.v. 'Daan en Debora in Roemenië'**