

Rondzendbrief Daan & Debora de Groot

Oktober 2014

nr. 24

In de week dat we weer naar Nederland hopen te komen staat het schrijven van een nieuwsbrief boven aan ons prioriteiten lijstje. Er is alweer veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief in augustus. Ongetwijfeld zullen we veel van onze nieuwsbrief lezers spreken en daarom juist wat gespreksstof in de vorm van een nieuwsbrief.

Gideon

Laten we maar beginnen bij het open einde van de laatste nieuwsbrief. Deze brief verstuurd we op 13 augustus in de wetenschap dat de volgende dag de bevalling door keizersnee zou plaats vinden. Op 14 augustus, de warmste dag van het jaar, kwam Gideon ter wereld. Gideon zal op 9 november worden gedoopt met de namen Gideon Caleb. De betekenissen van deze namen zijn machtige strijder en hij die vertrouwt op God. Dat is ook gelijk ons gebed, dat hij met vertrouwen zal opgroeien als een dienaar van onze God. Rondom de bevalling is alles goed gegaan. Het was spannend, omdat we in een 'ander' land de bevalling gedaan hebben, maar terugkijkend kunnen we vaststellen dat de kwaliteit van de zorg gelijk is aan die in Nederland. Hierbij

dient vermeld te worden dat wij in de gezegende omstandigheid waren om de bevalling in een privékliniek te laten plaatsvinden. Het grootste gedeelte van de Roemeense bevolking heeft geen toegang tot deze voorzieningen. Het herstel van Debora is voorspoedig gegaan en het was voor ons een opluchting dat de borstvoeding goed op gang is gekomen. In de eerste week na de geboorte heeft Debora veel rust gekregen. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een sneller herstel. Onze beide ouders zijn lang geweest, uiteraard om hun kleinkinderen te bewonderen maar verder is er weinig bezoek geweest.

Deze week hopen we naar Nederland te komen. Op 25 oktober zullen we een kraamfeest houden.



" Gebedspunten "

- Dank voor alle zegeningen van God in de afgelopen maanden
- Bid dat Gideon in vertrouwen zal opgroeien als een dienaar van God
- Dank dat er voldoende middelen zijn om het project draaiende te houden
- Bid voor de voortgang en uitbreiding van het werkproject Roman woodwork
- Bid voor een goede reis, goed verblijf en goede terugreis
- Bid voor voldoende support uit Nederland voor project en privé

U bent hierbij uitgenodigd om in de ochtend (10.00 tot 12.00) of in de middag (15.00 tot 17.00) langs te komen in de Rehobothkerk in Krimpen aan den IJssel.

Coming Home project

In september hebben we de projectwerkzaamheden weer hervat. Debora zal in ieder geval tot de kerst niet werken. Begin oktober zijn Bram en Karin Post in Targu Mures gearriveerd voor een vrijwilligersperiode van ongeveer drie maanden. Ze blijven hier tot na de kerst en zullen in de programma's meedraaien en daarnaast verbeteringen aanbrengen, waar mogelijk, in de inhoud van de programma's maar ook op administratief of communicatief gebied. Bram en Karin kennen het project al een beetje omdat ze meerdere keren als reisleiders hebben geholpen bij het organiseren van kampen.



Tot nu toe hebben we kunnen genieten van mooi nazomerweer. Binnen enkele weken zal de winter haar intrede doen en dat zal het werk intensiever maken. De vraag om hulp wordt groter en mensen zijn niet meer graag buiten.

Roman woodwork project

De ontwikkelingen rondom het werkproject volgen elkaar in snel tempo op. Inmiddels hebben we een



locatie gevonden die op dit moment wordt verbouwd tot werkplaats. Het gaat om een huis met een grote schuur in een dorpje net naast het vliegveld. Ongeveer 17km vanaf het Coming Home project. Bram is nauw betrokken bij de voortgang van het project en zal de productie zo goed mogelijk voorbereiden. Iedere keer als ik (Daan) het project bezoek, voel ik verwondering in mijn hart. Een werkproject is een langgekoesterde wens en droom voor veel betrokkenen bij het werk van Coming Home. Dan nu, binnen enkele maanden krijgt deze wens enorm snel vorm. Het kan wel eens zijn dat je ergens hard aan moet trekken om iets voor elkaar te krijgen. Bij dit project voel ik het tegenovergestelde, alsof ik de rand van de kar vasthoud die door veel mensen wordt getrokken. De kracht achter alle ontwikkelingen kan niet anders dan de onzichtbare hand van God zijn. Dat geeft vertrouwen ondanks alle onzekerheden, vragen en problemen die er zijn en zullen komen. Dit werkproject en de manier waarop veel mensen en organisaties bij elkaar komen is een wonderlijke gebeurtenis wat geen toeval kan zijn.

Auto

Met verwondering terugkijken doen we al een paar jaar. Dat is vaak de afsluiting van onze nieuwsbrieven en telkens zijn er weer nieuwe redenen voor. Ons



team dat grote stappen maakte in het zelfstandig werken, de geboorte van Gideon en het werkproject waren hoogtepunten in de afgelopen maanden. Daar kunnen we nog een tweede auto aan toevoegen. Begin van het jaar hebben we bij het bestuur aangegeven dat mobiliteit een probleem begon te worden. Veel teamleden, veel werk en één auto. Tijdens de bestuursreis in april hebben we de situatie nader bekeken en we kwamen tot de conclusie dat er een tweede auto nodig was. Direct was er ook de onzekerheid of dit financieel haalbaar zou zijn. Het is al niet makkelijk om het maandelijkse projectbudget rond te krijgen laat staan de aanschaf en onderhoud van een extra auto. Ondanks dat is het bestuur gaan kijken wat er mogelijk was met als resultaat dat begin september vanuit Nederland een auto bij ons werd gebracht. Deze auto was op alle punten beter als de wensen die wij vooraf hadden gecommuniceerd. Vier maanden na het bestuursbezoek was er een bedrag bij elkaar voor zowel de aanschaf van de auto als het onderhoud tot het einde van dit jaar en dat zonder dat er veel bekendheid aan is gegeven. Proberen om niet in herhaling te vallen is soms moeilijk, maar dankbaar zijn en vooral toegeven dat dit allemaal niet uit eigen

kracht gebeurd kan niet vaak genoeg gezegd en geschreven worden.

Anna

Ondanks alle veranderingen maakt Anna het goed. Ze gaat een nieuwe fase in als grote zus en als peuter en dat kunnen we merken. Het is mooi om te zien hoe ze aan het groeien is. Ze babbelt er vrolijk op los en kopieert alles wat je doet. Ze vindt het leuk als er andere kinderen komen spelen. En zachtjes aan begint ze haar eerste woordjes in het Roemeens te zeggen. Natuurlijk zijn daar ook de moeilijke momenten. Want een eigen willetje heeft ze wel. Ze is trots op haar broertje. Geregeld wil ze hem vasthouden, knuffelen en kusjes geven. Het is fijn dat ik (Debora) voorlopig thuis bij de kinderen kan blijven.

Tot slot

Veel actie, veel ontwikkelingen en mooie dingen die staan te gebeuren. Het is goed voor ons om even terug naar Nederland te komen en alles wat er is gebeurd in de afgelopen maanden een plek te geven en te delen met familie en vrienden. De kans is groot dat we u in de komende weken zullen ontmoeten.



Steun en sponsoring

U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden!

Stichting Coming Home! betaalt geen salaris aan Nederlandse vrijwilligers. Ons levensonderhoud bestaat uit giften. Velen sponsors hebben ons werk al mogelijk gemaakt, ook u kunt iets bijdragen aan onze roeping door ons te steunen en een eenmalige of maandelijkse gift over te maken naar rekeningnummer:

NL26RAB00134578163 t.n.v. Stichting Coming Home, Krimpen a/d IJssel, o.v.v.

'Daan en Debora'. U, die ons al jaren steunt, hartelijk bedankt!

Correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den IJssel